

Ernst Van Der Pasch – Verdwalen

Ben je ongelukkig, ben jezelf kwijt.
Beetje onrustig, heb je steeds te weinig tijd.
Blijft niet balen, ga je mee verdwalen?
Ben je opzoek naar jezelf, naar het zin van het bestaan.
Misschien alleen maar een reden om hier weg te gaan.
Of naar verhalen, ga je mee verdwalen?

Want er is altijd een boot naar de horizon.
En een vliegtuig naar de plek daar waar de wereld ooit begon.
Of een luchtballon. Avonturen tegemoet.
En een boekje waar in staat hoe het moet.
Dus wees niet bang dat je dood gaat.
Of dat de wereld bijt.
Bedenk maar dat als je hier blijft dat uiteindelijk de tijd zich blijft herhalen.
Dus ga je mee verdwalen?

Vergeet waar je vandaan kwam.
En vraag niet waar naar toe En zoek niet naar een reden.
Vraag vooral niet hoe je, alles moet betalen.
Ga maar mee verdwalen.

Want er is altijd een boot naar de horizon.
En een vliegtuig naar de plek daar waar de wereld ooit begon.
Of een luchtballon. Avonturen tegemoet.
En een boekje waar in staat hoe het moet.
Dus wees niet bang dat je dood gaat.
Of dat de wereld bijt.
Bedenk maar dat als je hier blijft dat uiteindelijk de tijd zich blijft herhalen.
Dus ga je mee verdwalen?
Zich blijft herhalen.
Dus ga je mee verdwalen?
Zich blijft herhalen...